

Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ

Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΔΗΣ Συντονιστής ΠΑΝΔΗΚΙ Μέλος ΔΣ ΠΙΣ

Μετά την ιδιαίτερα επιτυχή Πανελλαδική Απεργιακή Κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε από 2 έως και 5 Ιανουαρίου 2012, με την δυναμική ενεργοποίηση των Ιατρικών Συλλόγων, των Κλαδικών Ιατρικών Οργανώσεων και κάθε ιατρού που συνειδητά συμμετείχε, εγείρεται για όλους η ευθύνη της επομένης ημέρας. Ήδη ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στηρίζοντας τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των Κλαδικών Ιατρικών Οργανώσεων ανακοίνωσε την επανάληψη των πανελλαδικών απεργιακών κινητοποιήσεων από 9 έως 13 Ιανουαρίου 2012 προβάλλοντας επιτακτικά και συνολικά τις διεκδικήσεις του Ιατρικού Κόσμου.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Η νέα κινητοποίηση που θα ξεκινήσει από τις 9 Ιανουαρίου 2012, ενθαρρύνεται από την αδιαμφισβήτητη κατάκτηση της ιατρικής κοινότητας που είναι η θεσμοθέτηση της Ελεύθερης Συνταγογράφησης για όλους τους ιατρούς.

Η κατάκτηση αυτή επιτεύχθηκε με την συντονισμένη συνολική διεκδίκηση του Ιατρικού Κόσμου παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές παλινωδίες και υπαναχωρήσεις. Επισημαίνεται όμως ότι έως ότου εφαρμοσθεί συνολικά απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση και αγωνιστική ετοιμότητα. Δεν πρέπει να διαφεύγει σε κανένα η ιστορική διαπίστωση ότι, όταν οι κυβερνώντες ανακοινώνουν κάτω από κοινωνικές πιέσεις αποφάσεις που δεν τους αντιπροσωπεύουν, τότε από την επόμενη ημέρα αναζητούν και εφαρμόζουν τρόπους ακύρωσής τους.

ΛΙΣΤΑ ΕΟΠΥΥ

Η νέα κινητοποίηση ξεκινά επίσης με το αρνητικό πρόσημο των ολίγων ιατρών οι οποίοι συμπεριλήφθησαν στις λίστες του ΕΟΠΥΥ που υποβαθμίζουν και προσβάλλουν βάνουσα την επιστημονική και επαγγελματική υπόστασή τους, κάτω από την πίεση και την ανασφάλεια που σκοπίμως καλλιεργήθηκε από τους κυβερνητικούς παράγοντες.

Επισημαίνεται ότι στις διαβόητες λίστες διαπιστώνεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των ονομάτων αφορούν ιατρούς οι οποίοι δεν πληρούν τους όρους που τίθενται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 16.12.2011 στο 262 ΦΕΚ και τις αλληλοδιάδοχες ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από την ίδια την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ στις 21.12.2011 και 27.12.2011. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται όσοι υπέβαλλαν τις δηλώσεις μετά τις 27.12.2011 όπου έληγε η νομοθετημένη διορία με αποτέλεσμα να είναι εκπρόθεσμοι, όσοι δεν είχαν προηγουμένως συμβάσεις με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ οπότε δεν είναι σύννομοι, όσοι υπηρετούν παράλληλα ως μόνιμοι ή με σύμβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τους λοιπούς Οργανισμούς που ενσωματώθηκαν στον ΕΟΠΥΥ οπότε είναι αναντίστοιχοι με τις ως άνω ανακοινώσεις και όσοι έχουν αποπεμφθεί με διοικητικές αποφάσεις των ενσωματωθέντων στον ΕΟΠΥΥ Οργανισμών για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα. Εις αυτούς εάν προστεθούν οι ιατροί που μετέβαλλαν άποψη και ζητούν την διαγραφή τους από την κατάσταση του ΕΟΠΥΥ χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αφαιρεθεί τα ονόματά τους, τότε συμπεραίνεται ευλόγως ότι η λίστα είναι πολλαπλώς ανακριβής και αναρτήθηκε ως έχει, προκειμένου να λειτουργήσει ως απεργοσπαστικός μηχανισμός εναντίον των ιατρικών κινητοποιήσεων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν πρόκειται να εγκρίνει την αποζημίωση αυτών των ιατρών. Ήδη ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έλαβε την απόφαση να προσφύγει εναντίον της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ.

Ελάχιστη πράξη προάσπισης των πραγματικών και καλώς νοούμενων επιστημονικών και επαγγελματικών συμφερόντων των ιατρών που είναι ταυτόσημα με τα συμφέροντα των πολιτών, είναι να αποσύρουν άμεσα τα ονόματά τους από την λίστα του ΕΟΠΥΥ που απλώς τους διασύρει χωρίς να τους παρέχει ουσιαστικά τίποτα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΠΥΥ

Η προβλεφθείσα από τους κυβερνητικούς παράγοντες έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΠΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 απεδείχθη ένα χωρίς προηγούμενο δραματικό φιάσκο, το οποίο προκάλεσε γενικότερη αίσθηση αβεβαιότητας και ανασφάλειας στους πολίτες, που με την αυγή του Νέου Έτους διαπίστωσαν ότι η κοινωνική ασφάλιση που τους εξασφάλιζε την περίθαλψή τους έπαψε να υφίσταται. Και αυτό όχι από την όντως επιτυχημένη πανιατρική απεργία, αλλά κυρίως από το γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ ξεκίνησε θεωρητικά την λειτουργία του χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίες οργανωτικές προϋποθέσεις, οι ενιαίες υγειονομικές υπηρεσιακές υποδομές και οι απαραίτητες λειτουργικές διαδικασίες υποδοχής και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.

Οι κυβερνώντες οφείλουν να συνειδητοποιήσουν τα αδιέξοδα στα οποία έχουν οδηγήσει την περίθαλψη των πολιτών και να αναβάλλουν την έναρξη λειτουργίας, του ούτως η άλλως μη λειτουργούντος ΕΟΠΥΥ, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Προσεγγίζοντας αντικειμενικά την επόμενη ημέρα, πρέπει να συνειδητοποιηθεί ως πιθανότερη εξέλιξη, η κλιμάκωση των αντιιατρικών μεθοδεύσεων και η ενεργοποίηση κάθε μέσου που συνήθως μετέρχονται οι ασκούντες κυβερνητική εξουσία, προκειμένου να διασπάσουν το πανιατρικό μέτωπο και να στρέψουν εναντίον του την κοινή γνώμη.

Μόνος τρόπος άμυνας σε αυτές τις μεθοδεύσεις που στρέφονται ευθέως εναντίον του κάθε ιατρού, είναι η αγωνιστική συσπείρωση και η ευθυγράμμιση όλων στις αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων της Ιατρικής Κοινότητας.